

RONDJE KOOG

MAANDELIJKE UITGAVE VAN ONDERNEMERSVERENIGING RONDJE KOOG A/D ZAAN

VERSCHEIJNT IN EEN OPLAGE VAN 16.000 STUKS VERDEELD OVER DE ZAA NSTREEK
VERSPREIDING huis aan huis 7x per jaar. Geen krant gehad, bel of mail naar onze redactie.
REDACTIE: info@drukkerijdetop.nl, Breestraat 57, 1541 EC Koog a/d Zaan, Tel.: 075-6163766

JAARGANG 35 NR. 6 • november 2023

www.rondjekoog.nl



SINTERKLAAS INTOCHT IN KOOG A/D ZAAN

Zaterdag 18 november om 14.00 uur

Traditiegetrouw komt Sint Nicolaas ook dit jaar weer een bezoek brengen aan Oud-Koog en wel teweten op zaterdag 18 november. Om 14.00 uur komen Sinterklaas en zijn Pieten aan met de stoomboot onder het Coentunnel viaduct. Eenmaal voet aan wal gezet te hebben, zal Sinterklaas zich richting het Kerkplein begeven, maar natuurlijk niet zonder onderweg de nodige kinderen een handje te geven of een tekening in ontvangst te nemen.

Op het Kerkplein neemt Sinterklaas plaats op het grote podium samen met een aantal van zijn Pieten. Hier zal hij welkom geheten worden namens ondernemersvereniging Rondje Koog. Om de kinderen en het publiek vooraf alvast in de stemming te brengen, zullen er op het Kerkplein vanaf ca. 13.30 uur gezellige Sinterklaasliedjes gedraaid worden o.l.v. Muziekpiet. Wij hopen er natuurlijk met z'n allen weer een gezellig feest van te maken. Sinterklaas heeft in ieder geval beloofd weer een heleboel Pieten mee te nemen en natuurlijk genoeg lekkers voor de kinderen.

Omstreeks 14.45 uur zal Sinterklaas plaats nemen in de koets die voor hem gereed staat en beginnen aan zijn traditionele rondrit door Koog a/d Zaan. De stoet zal vooraf gegaan worden door Drum- & Showband "MCC Laren". Sinterklaas zal onderweg een tussenstop maken op het Troelstraplein, hij zal hier zijn rijtuig verlaten om zich vervolgens onder het publiek te begeven en hier ook de nodige kinderen een handje te geven. St. Nicolaas wordt hier omstreeks 15.15 uur verwacht. Voor wie een beetje wil

doorwarmen of trek heeft in iets lekkers, is er op het Troelstraplein warme chocolademelk verkrijgbaar voor €0,50 per bekertje inclusief wat lekkers erbij en er staat een poffertjeskraam. Voor de kinderen die nog geen zakje snoep hebben gehad, zullen de Pieten vast nog wel wat hebben.

Sinterklaas zal de volgende route volgen: Vanaf de Verzetsstraat linksaf de Raadhuisstraat in, Sportstraat, Pinkstraat, Verzetstraat, waarna hij na ca. 5 min. nog een keer langs het kerkplein rijdt om vervolgens rechtsaf te slaan de Raadhuisstraat in dan Zuideinde, Leliestraat, Anemoonstraat, Breedweer, Zuideinde, Leliestraat, Breestraat, tussenstop op het Troelstraplein en daarvandaan zal hij zijn route vervolgen via de Breestraat, Julianastraat, Raadhuisstraat, Verzetstraat om te eindigen bij Buurthuis Het BrandtWeer. Het publiek wordt verzocht Sinterklaas zoveel mogelijk op het Kerkplein te komen begroeten en de rijweg vrij te laten. Uiteraard doen de verkeersregelaars er alles aan om het verkeer uiterst voorzichtig langs de drukte op de Raadhuisstraat en de Verzetstraat te begeleiden.

Om de intocht extra feestelijk te maken willen wij de bewoners langs de route vragen allemaal de vlag uit te steken of het feestelijk versieren is natuurlijk nog gezelliger. Sint Nicolaas zal dit zonder twijfel erg op prijs stellen en wie weet wordt U dan wel extra verwend op 5 december.

Blijf op de hoogte en steun onze intocht
Wilt u op de hoogte blijven van de Sinterklaasintocht en onze ondernemers, like dan de facebookpagina van O.V. Rondje Koog of neem eens een kijkje op de website

www.rondjekoog.nl. Wilt u supporter (donateur) worden van de intocht? U helpt ons daar enorm mee. Dit kan via www.voorjewijkie.nl, bekijk intitatieven en steun: Sinterklaasintocht in Koog aan de Zaan (Oud Koog).

Deze intocht wordt mogelijk gemaakt door Ondernemersvereniging Rondje Koog, Gemeente Zaanstad, Deyle Transport, de donateurs via "voor je wijkie" en vele vrijwilligers. Sint Nicolaas is iedereen hier zeer dankbaar voor.

GRATIS WAARDEBEPALING



SAEN
GARANTIEMAKELAARS

A.F. de Sav. Lomanstraat 8 **Zaandam** 075 616 14 14

Zuideinde 51 **Koog aan de Zaan** 075 616 14 14

Heiligeweg 91 **Krommenie** 075 621 89 28

GEGARANDEERD DE BESTE KEUS!

Winnaar
BESTE SPECULAASBROKKEN
VAN NOORD-HOLLAND*
2023

Banketbakkerij
de Wijn

Stationsstraat 7 • Koog a/d Zaan
T 075-6281424

www.banketbakkerijde wijn.nl

BEZORGERS GEVRAAGD Oud-Zaandijk

Goede verdienste • 1x per maand

info@drukkerijdetop.nl, of bel 075-6163766



Herfstconcert Vocaal Ensemble Intermezzo in de Kogerkerk

Op zondagmiddag 12 november is de Kogerkerk in Koog aan de Zaan voor het publiek en Vocaal Ensemble Intermezzo, o.l.v. Frank Hilberink en met medewerking van Bas Westerhof, orgel. Een middag met de titel 'Chanson d'automne' brengt ons een programma vol kamerkoormuziek geïnspireerd door de herfst. Een keuze die het karakter van de herfst vertolkt door muziek en tekst.

Het gedicht Chanson d'automne van de Franse dichter Paul Verlaine is door verschillende componisten in de 19e en 20ste eeuw op muziek gezet. In dit gedicht weerspiegelt de herfst door de afbraak en het sterven in de natuur, de toestand van melancholie die de dichter in zijn greep heeft. Het is dus zowel een beschrijving van de natuur als van de ziel van de dichter. Hij mijmert over het verleden en wat hij verloren heeft. Die herinneringen betekenen voor hem ook een vlucht uit de tijd. In de laatste regels van het gedicht legt hij er zich bij neer dat hij niet meer is dan een dood blad dat meegevoerd wordt met de wind. Hij voelt zich een speelbal van het lot.

In de afgelopen 57 jaar van het bestaan van ons ensemble hebben we heel wat repertoire verzameld en uitgevoerd. In dit programma voeren we werken uit die we in een ver verleden hebben uitgevoerd. Zo hebben we kunnen terughalen dat wij Pange Lingua van Zoltán Kodály in 1989 voor het eerst hebben uitgevoerd. Ook staan in dat jaar de Engelse madrigalen regelmatig op het programma. De koorliederen van Joseph Haydn stonden in 1983 op het programma. Ze zijn zeer de moeite waard om deze nog eens uit te voeren.

Een middag in de herfst met een terugblik die zeer de moeite waard is om te komen beluisteren en te bespreken na afloop.

Wees welkom op 12 november!

Kogerkerk, Kerkstraat 14, Koog a/d Zaan
Aanvang 15.00 uur - Reserveren € 12.50
via tel: 06 23 70 51 53

of via: reserveren@veintermezzo.nl
of vooruitbetaling op rekeningnummer
NL25INGB 0004 0499 99
kaarten aan de zaal €15.00
jongeren t/m 18 jaar gratis

WINTERMARKT Kogerkerk Zaterdag 9 december

Op zaterdag 9 december is er in de Kogerkerk de jaarlijkse Wintermarkt.

In de mooie monumentale kerk is weer van alles te koop! Tweedehands spullen, zelfgemaakte handwerken, kerstversieringen en kerstdecoratie. Ook zijn er weer vetpotjes voor de vogels.

In de kerk kunt u heerlijk even koffie drinken en lekker bijpraten. De opbrengst gaat naar het restauratiefonds van de kerk. **Tot 9 december!!**



Zaanlandse scheepsbouw met Erna. Olieverf schilderij. (uitsnede)

Expositie Fred Boom in Zee- en Havenmuseum

Fred Boom exposeert wederom maritieme schilderijen in het Zee- en Havenmuseum ("De Visserijschool") in IJmuiden.

Adres: Havenstraat 55
1973 AK IJmuiden
Tel. 0255-538007

Geopend: Za-zo-wo, 13.00-17.00u.
tijdens schoolvakanties zie
www.zeehavenmuseum.nl

Deze oud-koger, geboren in 1938 in de Machinistenstraat, presenteerde zijn laatste boek 'TIJD OP ZEE' vorig jaar op 5 november in het Zaan Museum. Meestal kon daar een expositie aangekoppeld worden, doch door de uitgelopen plannen van het museum a.g.v. corona was dit niet mogelijk om te organiseren.

Het Zee- en Havenmuseum bood dit jaar de mogelijkheid om een grote z.g. jubileum verkoopexpositie te organiseren



ren onder de naam 'TIJD OP ZEE' Deze expositie omvat 85 maritieme schilderijen en start op 11 november a.s. en duurt t/m 5 mei 2024! Het is een mix van maritieme onderwerpen, zoals o.a. koopvaardij, visserij, sleepvaart, WO2, houthaven Zaandam in verschillende afmetingen en technieken.

Als bijzonderheid is er in de verkoopvoorwaarden opgenomen dat bij aankoop van een schilderij dit i.o.m. het museum direct kan worden meegenomen. De opgevallen plekken zullen zolang de 'voorraad' strekt worden opgevuld met maritiem werk van de schilder. M.a.w. deze expositie heeft min of meer een wisselende samenstelling.

De schilder is regelmatig aanwezig (zie hiervoor de website). Ik hoop oud-kogers daar een keer te ontmoeten. Parkeren gratis in de omgeving van het museum.

Gezicht op stijfelfabriek Bijenkorf en Wexford. Olieverf schilderij. (uitsnede)

Zo Mindful...Rust en verbinding in december

December is voor velen een drukke en leuke feestmaand. Soms geeft dit echter zoveel stress dat dit ten koste gaat van plezier en verbinding. Anderen ervaren juist eenzaamheid en behoefte aan meer verbinding.

Tijdens deze mindfulness dag maken we ervaringsgericht kennis met- en ontdekken we hoe mindfulness kan bijdragen aan een gelukkig leven. We brengen ons lichaam & geest tot rust waardoor er naast kalmte ruimte ontstaat voor wijsheid en creativiteit. We ontdekken hoe we ons meer met onszelf kunnen verbinden en onderzoeken hoe we vandaaruit ons met de ander kunnen verbinden. Hiervoor doen we verschillende, voor iedereen toegankelijke oefeningen. Ervaring is niet vereist en iedereen is welkom.

Mindful docent en opleider Zohair Elabd, van ZoMindful, heeft een mooi programma van 10.00 – 16.00 uur.

Zaterdag 9 december

Plaats: Koger Vermaning, Lagendijk 34, 1541 KC Koog a/d Zaan

Tijd: 10.00 – 16.00 uur

Kosten: €25,00 (contact met Simone)

Meenemen: eigen lunch, voor drinken en iets lekkers daarbij wordt gezorgd. Zorg voor makkelijk zittende kleding.

Informatie en opgeven:

Simone de Boer – Sabel
Simone.sabel@gmail.com



Magie in Kogerkerk 26 nov. ZFCZaandijk 'AVALON'

Als op 26 november de klok van de Kogerkerk vier uur slaat gaan de deuren dicht en opent verhalenverteller Giovanni Masetti de poort naar AVALON!

U gaat naar een betoverende wereld van elfjes, magiërs, heksen en eenhoorns. Kom en neem de kinderen mee want we komen langs Tír na nÓg, het Land van de Jeugd. Om half zes sluit de poort naar AVALON en blijft dan voor altijd dicht...

Heel leuk als jullie verkleed komen, dan wordt het nog magischer!

Kaarten aan de deur of via zfc-zaandijk.nl of via de qr-code:



Relatiegeschenken!



WIJ VERZORGEN ZE GRAAG VOOR U!

Wij hebben voor uw relaties mooie, passende geschenkenpakketten samengesteld. Wij werken met mooie wijnen, heerlijke kazen en verfijnde delicatessen.

Voor wijnen in houten kist, doos of cellofaan, mooie gecombineerde manden, maar ook voor kleine attenties kunt u bij ons terecht.

Wilt u zelf een relatiegeschenk samenstellen? Dat kan tot 10 november. Daarna kunt u contact met ons opnemen voor de door ons samengestelde pakketten. Kijk ook op onze website.



Le Cockelon | Eigenaar: Paul Samuels | Zuideinde 38 Koog a/d Zaan | 075-6160244 | www.lecockelon.nl

De Wijn bakt beste SPECULAASBROK 2023 van Noord Holland

Hoog niveau bij keuring van Het Patisserie College

Vandaag is bekend gemaakt dat Banketbakkerij de Wijn, de Patisserie College Banketbakker uit Koog a/d Zaan de eerste prijs heeft gewonnen bij de provinciale Speculaasbrokken keuring van het Gilde van de Betere Banketbakkers van Het Patisserie College.

Wedstrijd om de Beste Brokkenmaker Deze week konden alle banketbakkers, aangesloten bij het Gilde Patisserie College, hun

beste brokken inleveren voor de keuring 'Beste Brokkenmaker 2023'. In totaal hebben zo'n 60 banketbakkers gestreden om de felbegeerde titel. De jury onder leiding van Dimitri Bakker van Friesland Campina en 4 specialisten, spraken van een hoog niveau van de producten. Dimitri Bakker: "De winnende brokken van De Wijn zijn van uitstekende kwaliteit. Deze brokken hebben de perfecte verhouding tussen een lekkere zoete en volle roomboter smaak en tijdens het eten komt ook een heerlijke speculaas melange naar boven. Daarnaast is de brok heerlijk bros, maar ook weer niet te kruimelig. Kortom een brok die je achter elkaar op eet als je eenmaal begonnen bent."

Tom Dado, eigenaar van De Wijn, is ongelofelijk blij met deze prijs. Tom: "We doen elk jaar mee met deze wedstrijd. Er doen gewoon heel veel Patisseries uit het hele land mee. Dit jaar hebben we de brok toch weer iets aangepast: Iets minder suiker onder andere om de speculaaskruiden nog meer tot hun recht te laten komen. Dat we nu de beste van Noord-Holland zijn geworden is echt fantastisch!!" Ook over de kwaliteit was de jury goed te spreken: "Over het algemeen was de kwaliteit zelfs weer van een iets hoger niveau dan voorgaande jaren. Vooral op het visuele aspect zijn de brokken in zijn algemeenheid beter geworden. De top ligt erg dicht bij elkaar."

De winnende brokken voor de provincie Noord-Holland van De Wijn scoorden op smaak uitstekend. Maar ook de brosheid en uitstraling waren van een geweldige kwaliteit. Een prachtig resultaat voor dit banketproduct.

De competitie Binnen Het Patisserie College, het Gilde van de Betere Banketbakkers, staat kwali-

teit bovenaan. Alle aangesloten banketbakkers hebben een eigen bakkerij, waar ze hun producten zelf maken. Zesmaal per jaar komen de banketbakkers in groepsvergaderingen bij elkaar, waarbij ook productvergelijkingen plaatsvinden, om zo de kwaliteit van een ieder nog verder te verbeteren. Als extra wordt ieder jaar in samenwerking met Friesland Campina deze competitie georganiseerd. Hieruit ontstaat de provinciale winnaar, dit jaar dus onze eigen Koger Patisserie De Wijn.



Sinterklaas op de DE LINDENBOOM

18 November komt Sinterklaas weer aan in Nederland. Veel kinderen gaan kijken naar het Sinterklaasjournaal, zetten hun schoentje, maken tekeningen en verlanglijstjes voor de Sint. Maja Franke (groep 3) en Lissa Smit (groep 4) vertellen graag hoe zij dit grote kinderfeest vieren.



Maja en Lissa waren vroeger best een beetje bang voor Sinterklaas omdat verteld werd dat kinderen die niet lief waren geweest, geen cadeautje kregen. Ze vonden het best spannend of Sint vond dat ze lief genoeg waren geweest. Wat ze ook zo mysterieus vonden; alles over alle kinderen heeft Sinterklaas in een groot boek staan! Hoe kan hij dat nu toch allemaal weten, dat hebben de meiden zich wel afgevraagd. Gelukkig hebben ze altijd een cadeautje gekregen. Lissa zet elk jaar haar schoen, voor het raam zodat Sinterklaas de schoen makkelijk kan vinden. Ze krijgt er vaak wat lekkers in, pepernoten of speculaas, héérlijk!! Lissa vindt het wel een beetje gek dat ouders nooit hun schoen zetten en geen cadeautje krijgen, zij zijn toch ook lief geweest? Daarom maakt Lissa vaak een mooie tekening voor haar moeder.

De ouders van Maja zijn in Polen geboren; Maja heeft ze gevraagd of Sinterklaas daar ook gevierd wordt. En ja hoor, ook in Polen kennen ze Sinterklaas, al vieren ze het daar een klein beetje anders. In de nacht van 5 op 6 december bezoekt "Święty Mikołaj" alle huizen. Een paar dagen eerder hebben de kinderen een brief aan Mikołaj geschreven of ze lief zijn geweest en wat hun cadeauwensen zijn. Kleine kinderen worden door hun ouders geholpen bij het schrijven. In de magische nacht verschijnt Mikołaj op een slee met rendieren en laat cadeautjes achter onder het kussen. Als de kinderen in de ochtend wakker worden, kijken ze onder hun kussen en vinden daar een verrassing.

Stoute kinderen vinden geen cadeautje maar een roe, zo geloven Poolse kinderen. Op 6 december hebben veel scholen de gewoonte om kleine cadeautjes en tekeningen uit te wisselen. Sinterklaas of Święty Mikołaj, 5 of 6 dec., rendieren of een schimmel, cadeautje onder een kussen of in een schoen; het kinderfeest is overal pas compleet met iets lekkers te smullen erbij! Het leukste is om dat zelf te bakken dus we geven hier een makkelijk...

...Recept voor héérlijke kruidnoten:

Voor ongeveer 70 kruidnoten:
250 gr. zelfrijzend bakmeel, 125 gr. donkere basterdsuiker, 4 theelepels koek- en speculaaskruiden, snuffje zout, 100 gr. koude boter, 90 ml melk.

Verwarm de oven op 170 graden. Roer het bakmeel, basterdsuiker, speculaaskruiden en een snuffje zout door elkaar in een kom. Voeg de koude boter en de melk toe en kneed tot een stevige bal. Kneed niet te lang, want het deeg mag niet te warm worden. Bekleed een bakplaat met een stuk bakpapier. Draai balletjes van het deeg en leg ze op de bakplaat. Je hoeft ze niet plat te gaan drukken want dat gaat vanzelf in de oven. Zet de pepernoten ongeveer 25 min. in de oven. Als ze uit de oven komen zullen ze nog wat zacht aanvoelen maar als ze afgekoeld zijn dan worden ze knapperig. Eet smakelijk en veel plezier met Sinterklaas!

De Lindenboom is een openbare basisschool, wat wil zeggen dat de school voor iedereen toegankelijk is, ongeacht iemands levensbeschouwelijke en/of sociaal-culturele achtergrond. De verschillende achtergronden maken de school tot een ontmoetingsplaats, waar kinderen en ouders kunnen kennismaken met een verscheidenheid aan culturen, denkbeelden en zienswijzen. Het team van De Lindenboom is van mening dat de leerlingen mede hierdoor goed voorbereid worden op het functioneren binnen een multiculturele samenleving.

OBS De Lindenboom

Raadhuisstraat 57, 1541 JB Koog a/d Zaan
075 - 635 0131 info@delindenboom.nl
www.delindenboom.nl/contact/

Tekst: Maja Franke, Lissa Smit, Petra Mühlhaus

Is een dierbare overleden?
U kunt mij dag en nacht bereiken!

Meer informatie?
06 48 43 94 42
memoriamuitvaart.nl

Memoriam UITVAART

10% WELKOMST KORTING

BEDANKT VOOR UW KLANTDIZIE!

WIJ WILLEN AL ONZE KLANTEN BEDANKEN VOOR 95 JAAR TROUWE KLANTDIZIE. WIJ ZIJN BLIJ VERRAST DOOR DE VELE VRIENDELIJKE WOORDEN, BLOEMEN EN SUCCESWENSEN NA HET SLUITEN VAN ONZE WINKEL IN KOOG A/D ZAAN. WIJ HOPEN U ALLEN TERUG TE ZIEN IN DE WINKELS IN HEILOO OF LANDSMEER OF ONLINE BIJ EEN VAN ONZE WEBSHOPS!

• BULLEPEES.NL • ANIMALKING.NL • HONDENPENNING.NL
• ALLESVOORTUINDIEREN.NL • PENSSTAAFJES.NL

UW WELKOMST KORTINGSCODE IS: RENTENAAR

RENTENAAR
DIERENPARADIJS

HEILOO: HEERENWEG 162 • LANDSMEER: WINKELCENTRUM LANDSMEER - NIEUWE GOUW 16

Hofleverancier van Sint-Nicolaas

Alles waar een kind van houdt
Koopt de sint bij Woudt

Gratis en overdekt parkeren

woudt Intertoys
Speelgoed GIFTS & BIJOUX Games

Raadhuisstraat 70 Koog aan de Zaan

B.B.Hal



**Doe het zelf
met de vakman!**



Schuifdeurkasten met Raffito schuifdeuren



Voor iedere prijsklasse is er wel een mogelijkheid voor een schuifdeuren kast! Interieur van de kast met ons samen vast te stellen.

AUSTRIA DEUREN NERO LEGNO DE NIEUWE LIJN



NERO LEGNO Nero Legno Nero Legno Nero Legno Nero Legno Nero Legno
Chieri met *blank vlak glas Desio Brescia met *blank vlak glas Elba Asti met *blank vlak glas Foggia

BRUYNZEEL INDUSTRIEEL METALEN DEUREN



Zuideinde 44 • Koog aan de Zaan • T: 075 - 617 69 45 • www.bbhal.nl

Sinterklaas

komt weer naar

AH Vos!

Kom jij ook?

Sint heeft een kadootje voor ieder kindje!



Sinterklaas en de pietjes komen op woensdag 22 november tussen 15:00 - 16:30 uur langs bij AH Vos Koog ad Zaan!



Albert Heijn Vos
Verzetstraat 10
Koog aan de Zaan



Het Brandtweer

Breestraat 110 Koog a/d Zaan • hetbrandtweer@gmail.com • www.hetbrandtweer.nl

Wekelijkse activiteiten

Elke dinsdag	Koffie ochtend Aan de wandel Sjoelavond	09.00 – 11.00 uur * 10.00 – 10.45 uur * 19.30 – 21.30 uur *
Elke donderdag	Koffie ochtend In-Haken	09.00 – 11.00 uur * 19.30 – 21.30 uur *
Elke vrijdag	Koffie ochtend	09.00 – 11.00 uur *

Programma november

vrijdag	3-11 Lunchcafé Broodje Bal	11.30 – 13.00 uur**
woensdag	8-11 Freubelclub	19.30 – 21.30 uur***
vrijdag	10-11 Eetcafé Bami (ook Vega)	18.00 – 20.00 uur****
zaterdag	11-11 Repaircafé	13.00 – 16.00 uur
zaterdag	11-11 Sint Maarten Gratis pannenkoeken eten voor de kids!!	17.00 – 19.00 uur



vrijdag	17-11 Lunchcafé "5 december maaltijdsoep" met gevulde pistolet!!!	11.30 – 13.00 uur**
zondag	19-11 Bingo, zaal open 13.00 uur	13.30 uur*
vrijdag	24-11 Lunchcafé Houdt onze Facebook of Insta in de gaten voor het menu!!!	11.30 – 13.00 uur**
zaterdag	25-11 Miniaturenclub	13.00 – 16.00 uur*
zondag	26-11 Rommelmarkt Kraam huren €6,00 via hetbrandtweer@gmail.com	11.00 – 16.00 uur***
Woensdag	29-11 Pepernoten bakken voor de kids €3,00 Inschrijven via hetbrandtweer@gmail.com Leeftijd 4 t/m 12 jaar	14.30 – 16.00 uur***

Wijzigingen voorbehouden

zie onze Website, Facebookpagina of Instagram voor actuele informatie!

* = Gratis entree, koffie en thee €1,00 - ** = Lunchcafé Specialiteit €3,50 excl. drankjes

*** = reserveren via hetbrandtweer@gmail.com

**** = reserveren via hetbrandtweer@gmail.com of inschrijflijst in het buurthuis

Het is niet toegestaan om eigen consumpties mee te nemen en/of te nuttigen!

Huis kopen? Hypotheek afsluiten?
Kies zelf uw notaris! Bel en onderhandel!



Dijkhuis Koeman
notariskantoor

Hoogstraat 11, 1541 KW Koog a/d Zaan, Postbus 103, 1540 AC Koog a/d Zaan
Telefoon: 075 6125520, info@notariskoeman.nl www.voordeelnotarist.nl

W&N

KAPPERS

Raadhuisstraat 39
1541 JB Koog a/d Zaan
T 075 616 69 74
www.wnnkappers.nl
info@wnnkappers.nl

DAMES & HEREN

Ook kadobonnen

Openingstijden:
Di. t/m vr.: 09.00 - 17.00 uur
Za.: 08.30 - 15.30 uur

'Een afspraak voorkomt wachten'

Creativiteit bij Atelier In de Hoge Hoed

Ze zijn er weer, de donkere dagen. De herfst is eindelijk volop aanwezig met vallende bladeren, korte regenachtige dagen met af en toe nog een glimpje zon en een straffe wind. Menigeen is al bezig met plannen maken en voorbereidingen aan het treffen voor de komende feestmaand. Terwijl anderen zich vertwijfeld afvragen hoe ze in hemelsnaam de koude en donkere wintermaanden moeten doorkomen. Het antwoord daarop is eenvoudig. Start met een nieuwe hobby of hervind een oude, bijna vergeten passie. (Her)ontdek op een ontspannen manier de creativiteit in jezelf. Het kan allemaal dicht bij huis, in Oud Koog aan de Zaan.



Ingrid met een zelfgemaakt portret van haar hond.

Het oude kantoorcomplex van Honig Merkartikelen is sedert een aantal jaren omgebouwd tot het bedrijfsverzamelgebouw De Bedrijvige Bij. Veel al dan niet jonge en startende ondernemers hebben daar hun domicilie gekozen. Het zoemt er van bedrijvigheid, ook op de dag dat ik een bezoekje breng aan Lagedijk nr.3, Unit A115 want daar bevindt zich het Atelier In de Hoge Hoed.

De workshop Keramiek is net afgelopen als ik het uitnodigende lichte atelier binnenstap. De cursisten zijn naar huis en de docente ruimt de laatste sporen op zodat het atelier klaar is om de cursisten te ontvangen voor de volgende workshop. Even later wordt ik hartelijk begroet door Fiona Hoogmoed, de energieke eigenaresse en schildercoach van atelier In de Hoge Hoed.

Keuzes, keuzes

Na jaren werkzaam te zijn geweest in de marketing wereld en de energie verdelen tussen werk en gezin was het niet geheel onvermijdelijk maar evengoed verrassend, dat Fiona drie jaar geleden, door diverse bijkomende omstandigheden, te maken kreeg met een burn out. Iedereen die daarmee te maken heeft gehad weet dat je dan op enig moment op een kruispunt komt te staan en dat je keuzes moet maken. Fiona had al eerder ontdekt dat creativiteit, en met name schilderen, haar de rust en ontspanning bracht die zij nodig had. Zij schilderde zelf al ruim twaalf jaar en besloot dat zij met die ervaring meer wilde doen. Zij verliet de marketing wereld om haar ervaring, door middel van het geven van cursussen en workshops, te delen. In het Element in de wijk Kogerveld startte zij met het geven van workshops en schilderlessen. Dat bleek succesvol en toen zij anderhalf jaar geleden de kans kreeg om haar eigen ruimte te huren in de Bedrijvige Bij, greep zij deze kans met beide handen aan.

Persoonlijke begeleiding

Het blijkt een goede keuze te zijn. De lessen en workshops worden goed bezocht door zowel dames, heren en kinderen van diverse leeftijden. Er worden dagelijks lessen en workshops gegeven in het atelier. In groepen van 8 tot 10 personen krijgen de cursisten persoonlijke begeleiding van Fiona om tot een mooi resultaat te komen. Ook onervaren cursisten ontdekken op een ontspannen manier hun creativiteit en leren de technieken die nodig zijn om met een mooi schilderij naar huis te gaan. Elke les heeft een ander thema of er wordt gewerkt met gemengde technieken of in een bepaalde stijl.

De lessen zijn altijd inclusief materiaal, zoals verf, papier, canvasdoek en een drankje. Je hoeft dus niets mee te nemen. Een les duurt 2,5 uur en kost € 39,95 per keer. Met een 7, 10 of 15 strippenkaart schilder je voordeliger. Je kunt voor €24,95 een keer meedoen met een reguliere les van 2,5 uur om de sfeer te proeven en te kijken of het iets voor je is. Je kan wekelijks kiezen uit alle lesmomenten op maandagmiddag, maandagavond, woensdagochtend, woensdagavond, donderdagochtend en vrijdagochtend.

Mogelijkheden

Er gebeurt heel veel bij In de Hoge hoed. Zo zijn er schilderworkshops op maat (vanaf 4 personen). Je kunt een leuke dag organiseren met vrienden of vriendinnen. Je zoekt een bedrijfsuitje of een activiteit voor een vrijgezellenfeest? Je vindt het bij In de Hoge Hoed.

Je schildert samen, onder het genot van een hapje en een drankje. Er zijn veel verschillende mogelijkheden of thema's. Je kunt schilderen als Bob Ross of je schildert dikke dames of je maakt gezamenlijk één schilderij. De workshops kunnen plaatsvinden in het atelier maar ook op locatie. Bijvoorbeeld als teambuildings activiteit tijdens het bedrijfsuitje. (Van 5 tot 40 personen)

Één keer per maand op zondagmiddag zijn er workshops voor Ouder-Kind schilderen waar Grootouders met hun kleinkinderen natuurlijk ook welkom zijn. En op woensdagmiddag zijn er schilderlessen speciaal voor kinderen van 6 tot 13 jaar. Een schildervakantie in Frankrijk staat voor 2024 ook weer op het programma.

Keramiek

Elke week worden er ook keramieklessen gegeven in het atelier In de Hoge Hoed. Elke dinsdagmiddag van 14.00 uur tot 16.00 uur begeleidt kunstenaar Femmy Veeloo de cursisten bij het creëren van een mooi kunstwerk. Zij ondersteunt de cursisten om tot een mooi resultaat te komen waarna het werkstuk in een keramiekooven wordt gebakken om vervolgens door de cursist de volgende keer te worden gegla-



Fiona Hoogmoed

zuurd of beschilderd. De resultaten zijn verbluffend. Er is geen wekelijkse verplichting, de keuze is geheel aan de cursist wanneer deze mee wil doen. Eenmalige deelname is dus ook mogelijk. Er doen maximaal 8 personen mee met een workshop. Het gebruikte materiaal zoals klei, verf en glazuur, het bakken in de keramiekooven en het drankje zijn bij de prijs inbegrepen.

Portretschilderen... een magische workshop met betoverend resultaat

Als een van de weinige schildercoaches in Nederland kan Fiona nu een workshop portret schilderen aanbieden waarbij zelfs



*Boven: Voorbeelden portretschilderen
Onder: Schilderlessen*



de meest onervaren kunstenaar verbluffende resultaten boekt. In deze schilderworkshop, waarbij gebruikt wordt gemaakt van de Vullow schildertechniek met lichtprojectie en met professioneel samengestelde combinaties van kleuren, wordt laag voor laag een prachtig portret opgebouwd.

Verras Opa en Oma met een portret van hun kleinkind of schilder je partner, je beste vriendin of maak een zelfportret. Met een mooie foto als voorbeeld kan het niet mis gaan. De workshop duurt ongeveer 3 uur en er doen maximaal 6 personen tegelijk mee. Desgewenst kan er een passende lijst voor een doek van 50x50 cm aangeschaft worden.

Creatief de winter door

Er is dus geen reden om in winterslaap te gaan of in je schulp te kruipen. Ga erop uit en onderneem iets leuks! Ontmoet mensen, mensen die je misschien al kent of mensen die je nog nooit ontmoet hebt. Zeg niet "ik kan niet..." (vul maar in) maar zet die eerste stap, je zult zien dat er vanzelf meer stappen volgen op jouw creatieve pad. En voordat je het weet zit je in het zonnetje te wachten tot de zomer voorbij is omdat er tijdens de donkere maanden bij In de Hoge Hoed ook zoveel leuks te doen is.

Op de website indehogehoed.nl lees je alles over strippenkaarten, cadeaubonnen, lessen, workshops, etc. Je kunt er offertes aanvragen voor grotere en all-in evenementen.

Atelier In de Hoge Hoed is gevestigd aan de Lagedijk 3 unit A115 (naast de huisartsenpraktijk) in Koog aan de Zaan. E-mail: info@indehogehoed.nl tel.: 0650 42 88 20



Openingstijden

Dinsdag	09.00 tot 17.30 uur
Woensdag	09.00 tot 17.30 uur
Donderdag	09.00 tot 20.00 uur

Donderdagavond ook ZONDER AFSpraak

Vrijdag	09.00 tot 17.30 uur
Zaterdag	08.00 tot 12.00 uur



Wilhelminastraat 2(hoek Breestraat)
1541 GN Koog aan de Zaan
Tel.: 075 616 29 78
wendy@wendyshairandbeauty.nl

Uw financiële administratie is onze zorg!

Voor Starters, ZZP-ers, MKB-ers, freelancers, BV's en particulieren. Intersolution Administratie onderscheidt zich door:

- De persoonlijke contacten met haar klanten
- Het feit dat ieder klant voor ons belangrijk is
- Vaste aantrekkelijke prijsafspraken per opdracht of per jaar
- Een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding
- Zeer ruime ervaring op het gebied van financiële administratie en belastingzaken
- NO-NONSENSE visie op uw financiële bedrijfsvoering

Intersolution
Administratiekantoor

www.intersolution-adm.nl

Bel of mail ons voor informatie en een vrijblijvende kennismakingsafspraken
075 - 74 70 113 / 06 - 18 37 17 16 • info@intersolution-adm.nl • www.intersolution-adm.nl
Lagedijk 1-3, kantoor B129, 1541 KA Koog a/d Zaan



Historische Vereniging Koog Zaandijk

Deze maand het interview met mevr. Mooij, een bewoonster van oud-Koog. Wij wensen u veel leesplezier en hopen u te treffen tijdens één van onze activiteiten, namens het bestuur, Anneke Steemers.

IN GESPREK MET...



MEVR. SARINA MOOIJ-DE VRIES

Anjelierstraat, Koog aan de Zaan
Auteur: Frank Engel (HVKZ-Bestuurslid)

Vandaag ben ik op bezoek bij mevrouw Mooij-de Vries, aan de Koger Anjelierstraat. Mevrouw Mooij-de Vries woont al vanaf haar kindertijd in de Bloemenbuurt. Door een merkwaardige speling van het lot ging haar broer naar School A en zijzelf naar School B. Ze heeft twee zoons, één in Delft en één in Zeeuws Vlaanderen.

Goedenavond mevrouw Mooij, bent u vernoemd?

Zeker. Dat was in der tijd gebruikelijk. Mijn kleinkinderen zijn ook vernoemd, maar wel als hun tweede naam. Mijn zoons Ronald en Erwin wonen een beetje uit de buurt. Dus dat was altijd een hele reis om bijvoorbeeld in Zeeuws Vlaanderen bij mijn oudste, Ronald, te komen. Voorheen ging ik er altijd heen met de trein, maar dat gaat helaas niet meer. Je snapt, ik houd wel van reizen. Ook van fietstochten, kunst en geschiedenis. Door de jaren heen ben ik veel naar exposities geweest van onder meer Zaanse schilders. Vooral landschappen hebben mijn interesse. Vroeger had je op de Breestraat heel veel winkels. Die zijn nu bijna allemaal weg. Op de hoek Breestraat-Krokusstraat was een drogisterij. De eigenaar van de drogisterij was Barend Sibie en hij was ook kunstschilder. Hij schilderde veel op de Zaanse Schans. Ik ben erg van molens en die staan natuurlijk veelvuldig op zijn schilderijen...



Foto: Schilderij met Zaanse molens, van Barend Sibie

Verder heb ik heel veel gereisd. Eerst met mijn man, later met mijn vriendin. Ben in alle landen van Europa geweest, ook naar Noord-Europa: Noorwegen, Zweden, Finland en naar Rusland. Zo'n 20 jaar geleden kon dat nog. Sint Petersburg is helemaal geweldig. Veel ook naar Thailand geweest. (Eerst met mijn man, later met m'n zoon en zijn gezin.)

Wat is uw topper?

Waar we heel graag kwamen is Engeland. Eilandje onder Engeland genaamd Wight onder Portsmouth. Daar zijn we wel 5 of 6 keer geweest. Tochten maken naar Wales enzo. Ook door Cornwall. Een vroegere chef van mijn man had dat aangeraden. Later ook naar Schotland en Ierland geweest. Ierland is een prachtig en liefelijk land. Heel groen, ook vanwege de regen. Maar wat denk je: wij hadden het mooiste weer van de wereld. Schotland is wat ruiger en wat leger.

Het platteland is zo lief en leuk en prachtige dingen zijn er. Je weet niet wat je ziet. Het is wel wennen met links rijden. Allemaal kronkelweggetjes. Je denkt soms ze komen zo bij je binnen rijden. Maar de Engelsen zijn zo vriendelijk en alert. Ze geven je de tijd om in te voeren.

Op het eiland Wight staat het Osborne House, de zomerresidentie van voormalig Koningin Victoria en daarbij een huis in de vorm van een Zwitsers chalet. Dat laatste was voor haar kinderen om in te spelen. Je weet niet wat je ziet in het Osborne House. Wij huurden een huisje op een landgoed vlakbij. Mijn kinderen hebben ook heel veel gereisd overigens.

Komen ze nog regelmatig langs?

Ja, regelmatig met vakanties. Ronald heeft 3 kinderen. Die logeren hier dan. Ik heb 3 kamers boven.

Wat was uw man eigenlijk van beroep?

Toen ik hem leerde kennen was Jan taxi-chauffeur in Amsterdam. Dat heeft hij jaren gedaan. Hij heeft ook bij Honig nog gewerkt. En de laatste jaren voor zijn pensioen heeft hij hier bij Scado gewerkt. Over de Mallegatsluis-brug heb je de Deka-markt en aan de Westzijde-kant heb je dat cremekleurige gebouw. Het was een polyesterfabriek. Hij zat op kantoor.



Foto De Orkaan: Scado Westzijde Zaandam - 1972

Net als u, u zat ook op kantoor toch?

Ik heb altijd kantoorwerk gedaan.

Bij een ander bedrijf, of...?

Nou, toen ik van school af kwam als 17-jarige, ben ik begonnen bij Verkade. Dat was in de begin jaren 50. Er was werk zat natuurlijk na de oorlog. Daarna dacht ik: nou ik wil wel in Amsterdam aan de slag. Zo gezegd zo gedaan. Toen kwam ik bij een bekende uitgeverij, Meulenhoff, die geeft

Nederlandse boeken uit. Maar ze hebben ook een importbedrijf van buitenlandse boeken en tijdschriften. Dat is gevestigd op de Beulingstraat vlakbij het Spui en het Koningsplein. Daar heb ik ook heel wat jaren gewerkt. Daarna dacht ik: nou, ik wil wel weer terug naar de Zaanstreek. En toen kwam ik op het gemeentehuis hier in Zaandam terecht (op de Burcht). Daar heb ik tot mijn trouwen gewerkt op de afdeling Algemene Zaken. (gedurende 1958, 59, 60). Want in 1960 zijn we getrouwd. Ja en toen bleef je niet werken eigenlijk in die tijd als vrouw. Later toen de kinderen wat ouder waren ben ik wel weer gaan werken (vanaf 1968) en ben ik bij Cacao De Zaan gekomen en heb daar 27 jaar gewerkt. Toen bestond de VUT nog en kon je met vervroegd pensioen. Dat heb ik gedaan, want toen was ik 58 en had 40 jaar gewerkt. Wel altijd halve dagen, hoor. (na mijn trouwen). Voor het trouwen natuurlijk niet, want toen woonde ik nog bij mijn ouders thuis.



Foto GAZ: Cacao De Zaan - 1970

Wat deed u dan op kantoor?

Bij Cacao De Zaan heb ik zo'n beetje alle afdelingen doorlopen. Ik ben begonnen op de Correspondentieafdeling. Daar heb ik heel wat jaartjes gewerkt. Vervolgens op de Telex-kamer gewerkt. Toen kwam het computertijdperk en werd die afdeling opgeheven, want de mensen konden bepaalde dingen zelf allemaal doen. Daarna ben ik op het Directie-secretariaat gekomen. Dat heb ik zo'n 10 jaar gedaan. Toen gingen de 2 directeuren waar ik voor werkte, met pensioen. De laatste 10 jaar heb ik aan de telefooncentrale gezeten. Dat was me op het lijf geschreven. Dat vond ik zo geweldig. Al die contacten met die buitenlandse mensen, geweldig! Soms kwamen die mensen op bezoek en dan kon je daar een gezicht bij halen. Het was ook zo'n geweldig bedrijf toen, zo sociaal. Je kreeg van alles daar, met Sinterklaas en Kerst, bonussen. Later werd dat minder natuurlijk. Qua salaris stonden ze ook aan de top. Daarom bleven de mensen er ook zo lang werken, he. Je kijkt wel eens rond (niet omdat het me niet beviel bij Cacao De Zaan) bij andere bedrijven, maar de lonen daar waren beduidend lager.

Dat klinkt allemaal nogal divers qua afdelingen waar u gewerkt hebt. Zoals zo'n Correspondentieafdeling, dat is waarschijnlijk brieven ontvangen en schrijven?

Ja, en we moesten daar natuurlijk veel brieven typen. We hadden op een gegeven moment een elektrische typemachine. Nou, dat was een wereldwonder! Dat tikte lekker vlug. We hadden vertalers daar voor Engelse en Duitse brieven. Die werden door ons dan uitgetypt.

U hebt dan ook nog blind leren typen?

Nou, daarvoor had ik mijn diploma gehaald. Aan de Wandelweg in Wormerveer zat een type-instituut en dat heette Boot. Dat was nog met die ouderwetse type-machines, die je zo goed moest aan klikken. Dat had ik dus al voordat ik ging werken. Dus dat was heel handig.

Wat ik ook heel veel gedaan heb was gymnastiek. Ik heb heel veel diploma's gekregen. Altijd op Simson. Dat bestaat helaas ook niet meer. Half Koog en Zaandijk zat bij Simson op gymnastiek natuurlijk. Gymnastiek deed ik vanaf heel vroeg, een jaar of 8 al. Ik heb ook altijd aan wedstrijden meegedaan, vandaar al die diploma's. Ook wed-



Foto GAZ: Advertentie Instituut Boot in De Zaanlander - 19 juni 1948

strijden tussen clubs en van de Zaanse Turnkring. Wel kreeg je altijd een diploma: ik heb verschillende diploma's van de eerste prijs en een paar van de tweede prijs. Het eerste diploma heeft mijn vader nog helemaal ingelijst. Dat hing nog boven mijn bed vroeger. De weekenden zat ik ook altijd in het gymlokaal. Toen bestond de Lindenboomschool nog niet, maar had je dus School B. En daarachter was het gymlokaal met gewone houten vloeren nog. Niet zoals tegenwoordig met zo'n kunststofvloer. Daarachter, wat nu de Pinkschool is, daar stond School A. Daar zat mijn enige broer, die een poosje geleden is overleden, op. Het waren wel twee openbare scholen. Ze waren door een gang met elkaar verbonden.

U had het over School B en School A. Was daar nog verschil tussen?

Nee, er helemaal geen verschil. Het kwam alleen maar door het grote aantal leerlingen dat er twee scholen waren. Mijn broer zat in eerste instantie ook op School B, maar op School A kwamen ze nog wat leerlingen te kort en daarom is hij toen naar School A gegaan. We liepen wel samen naar huis natuurlijk, net als alle kinderen van de Breestraat eigenlijk. We zaten allemaal bij elkaar in de klas. Toen woonde ik nog in de Hyacinthstraat.

Hoe heet u van uw eigen naam dan?

De Vries. Dat is natuurlijk een veel voorkomende naam, maar oorspronkelijk kwam de familie van mijn vader in de jaren '20 hierheen vanuit Drente vandaan. Mijn vader sprak nog een vloeiend Drents dialect als hij bij zijn moeder op visite was. Niet thuis, want hij sprak gewoon Nederlands thuis. Maar we hadden een paar woorden waar we gebruik van maakten thuis, waarvan ik dacht dat zijn gewone Nederlandse woorden. Dat waren Drentse woorden. Bijvoorbeeld een soeplepel noemden wij een sleif. En nog een paar van dat soort woorden waarvan wij dachten dat is gewoon Nederlands. Mijn vader z'n moeder woonde aan de Jan de Wittestraat, ook op de Koog. Ze was een pittig tanig oud vrouwtje, die nog op de velden van de hereboeren had gewerkt in Drente. Dan moesten ze met de hand de aardappels rooien. Daardoor kwamen die handen helemaal onder de excem te zitten. Op een dag moest de jongste broer van mijn vader toch ook mee naar die velden. Dan werd er hooi of stro in een kruiwagen gelegd en daar werd dat babytje dan ingelegd en die ging dan zo mee naar het veld. Dat soort dingen allemaal. Ik kwam heel graag bij haar, want ze kon toch vertellen over Drente. Ik hing aan haar lippen.

Dat is uw oma?

Ja. Ik had een opoe en een oma. Dat had je toen nog. Dit was mijn opoe, de moeder van mijn vader. Ondanks dat keiharde werken op die landerijen daar bij die boeren, is ze toch nog 93 geworden. Ze waren allemaal



Foto GAZ: Hyacinthstraat Koog aan de Zaan - 1962



Fotobron [annetgorter.blogspot.com/2013: Aardappel rooien - 1939](http://annetgorter.blogspot.com/2013/Aardappel-rooien-1939)

christelijk uit die contreien daar. Maar dat was wat: mijn broer en ik gingen naar een openbare school. Mijn vader was wat dat betreft toch een beetje het zwarte schaap van de familie.

Dus u heeft dat niet meegekregen?

Dat van de kerk enzo? Nou nee, niet echt. Op latere leeftijd, mijn vader was toen al in de 60 ofzo, maar woonde nog steeds in de Hyacinthstraat, toen is hij toch naar de kerk weer terug gegaan. Wij vonden dat heel gewoon, he. Toen had je hier op de Wilhelminastraat nog een Protestantse kerk, Pro Rege heette die. Het is nu een woonhuis geworden. Dan ging hij daar naar de kerk op zondagochtend. Dat vonden wij thuis heel gewoon. En als hij terug kwam, dan had mijn moeder de koffie klaar. Dan zie je maar hè, waar je mee opgevoed bent als kind of jongeman, jaren later daar weer naar terug gegaan. Toch een stukje dat in je blijft zitten.



Foto GAZ: Kerkgebouw v. Pro Rege - 1970

U was natuurlijk ook bij de gymnastiek. Bent u daar heel lang mee doorgegaan?

Jazeker. Wel later afgebouwd natuurlijk. Ik was vrij goed in toestelturnen: brug en ringen in mijn tienerjaren. Op een geven moment, we waren in de dertig, gingen mijn vriendin en ik bij de huisvrouwengymnastiek en daarna naar de ritmische afdeling. Dat was echt wel een beetje afbouwen, maar toen was ik al in de veertig. Toch ik ben altijd wel sportief bezig geweest.

Na school B, wat ging u toen doen?

Toen ging ik naar de MULO in Zaandijk. Dat was op de hoek waar nu die supermarkt staat, de Spar. Ik zat daar een beetje vooraan op de eerste verdieping. Dan kon ik zo op de Julianabrug kijken. Toen viel me al op hoe vaak die brug open ging. In 1949 ging ik er

voor het eerst heen en in 1953 ben ik geslaagd.

Wat was je dan als je geslaagd was op de MULO?

Je kon A of B doen. En ik heb A gedaan, de talenkant. Daar was ik wel vrij goed in. Toen kon je een vak laten vallen met het examen en dat werd natuurlijk wiskunde.

U heeft dus altijd in deze buurt zo'n beetje gewoond?

Ook daar verderop in de Irisstraat aan het begin. Altijd in de Bloemenbuurt. Het bijbehorende treinstation heet sinds een paar jaar voluit Koog aan de Zaan, maar heette daarvoor altijd Koog-Bloemwijk, naar deze wijk. Vroeger was alles over het spoor weiland. Iedereen schaatste daar 's winters (toen hadden we nog winters). Nu ligt daar de 'nieuwe' wijk Havenzathe.

Ging u in het verleden gewoon hier in de wijk boodschappen doen?

Ja. Waar nu drukkerij De Top is, zat vroeger een Vivo-winkel. Schuin daar tegenover was de Coöperatie-winkel. En daar ging ik wel eens heen voor boodschappen voor mijn moeder. Want als je bij de één kwam dan kwam je niet bij de ander. Mijn moeder was ook lid van de coöperatie. En er was een melkwinkel van Manneveld. Dat kun je nog zien (nu woning Piet Glas). Je had een melkwinkel van De Jong. Je had een chocolaterie van De Waard en dat was ook een bakker. En aan de Leliestraat kun je nog aan de ramen zien dat daar ook allemaal winkels waren vroeger.

En later dat u zelf boodschappen ging doen, waar ging u toen naar toe?

Je had ook nog een Albert Heijn hier op de hoek van de Julianastraat/Raadhuisstraat. Een kleinere winkel als de huidige winkel natuurlijk. Waar nu de ijzerhandel van Veenstra zit, had je nog een winkel van Simon de Wit. Bij beide kwam ik wel.



Foto GAZ: Albert Heijn - Raadhuisstraat

Waar bent u uw man eigenlijk tegen gekomen, in Amsterdam ofzo?

Nee, nee. Jan was een Zaandammer. Hij werkte in Amsterdam als taxi-chauffeur. Ik had een tante (tante Trien) op de Czaar Peterstraat. Ik was een jaar of 20, denk ik. Daar ging ik een keer met mijn moeder mee naar toe, gewoon op visite. Maar achter haar huis stonden ook nog twee huizen. En daar woonde een echtpaar met een inwonende zoon en daar raakte ik zo eens mee aan de praat. En zo is het eigenlijk gekomen. Hij

was wel een paar jaar ouder dan ik. Maar het is wel altijd heel goed gegaan.

Er was ooit een verfwinkel van Mooij. Is dat familie?

De verffabriek in de Oostzijde, bedoel je! Nee, dat is geen familie. We hadden zelf ook een telefoon boven, want dan hoefden we 's avonds niet helemaal meer naar beneden. Dan ging 's avonds te telefoon: "Met mevrouw Mooij". En voor ik verder nog iets kon zeggen begonnen mensen dan al van "Kunt u opschrijven: 6 blikken van dit en 10 blikken van dat...". Uiteindelijk kon ik dan zeggen: "Meneer, u bent verkeerd verbonden. Ik ben niet van de verffabriek". Je schreef de naam natuurlijk ook hetzelfde en er zat maar één cijfer verschil in het telefoonnummer. Daardoor werden we regelmatig voor bestellingen gebeld. Nu staan er allemaal appartementen waar die fabriek stond.

Ze gaan dus hier in de buurt wat met de huizen doen. Geven ze u dan vervangende woonruimte?

In eerste instantie kun je naar een wisselwoning voor driekwart jaar. Daar zit alleen gordijnen, lampen en vloerbedekking in. Je moet zelf al je spullen meenemen. Ik wil niet terug, maar wel graag iets gelijkvloers. Meteen naar een gelijkvloerse woning lijkt me perfect, niet eerst naar een wisselwoning. Dan moet je twee keer verhuizen. Het liefst wil ik naar de overkant, want daar is ook dat winkelcentrum Westerkoog vlakbij. Ik kom daar ook wel eens. De renovatie hier gaat vooral om de fundering. De huizen blijven staan. Je kon aangeven nieuwbouw, herbouw of renoveren. De meeste mensen kozen renoveren. We kijken wel hoe het loopt.

Weet je, ik woon hier al zo lang en zeker in de eerste jaren woonden hier allemaal oudkokers. We kenden elkaar allemaal van vroeger. In het verleden ging ik vaak koffie drinken bij Barend en Map van Vliet. Van al die mensen woont er nog één echtpaar: Muusse, die zijn ook al dik in de 80. Ik kan altijd een beroep doen op de buurtjes. Maar ik wil zo lang mogelijk dingen zelf blijven doen. Dat houd me scherp en in beweging. Dat is belangrijk.

We zijn door de tijd heen geschoten, zie ik. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor dit gesprek, Mevrouw Mooij.

Piet Glas, in warme herinnering

Bij de opmaak van deze uitgave van Rondje Koog kwam ons ter ore dat Piet Glas - welbekend in Oud-Koog van o.a. de SRV-wagen en de kleine kruidenierswinkel op de hoek aan het Troelstraplein - helaas op 19 oktober jl is overleden. Piet en Pieta waren tot hun pensionering trouw lid van onze ondernemersvereniging. Ook hebben ze jarenlang gezorgd voor de overheerlijke warme chocolademelk op het Troelstraplein tijdens de Sinterklaasintocht.

Wij wensen alle familie en vrienden van Piet heel veel sterkte.

Geboortekaartjes

Hip, klassiek, modern, meisje, jongen, broertje, zusje, vintage, strikjes..... Kom langs voor leenboeken of kijk op www.topkaartshop.nl

Top
kaartshop.nl

Breestraat 57 • 1541 EC Koog aan de Zaan
T. 075-6163766
info@drukkerijdetop.nl

DOE DE MAGISCHE WORKSHOP LEVENSECHT PORTRET SCHILDEREN



MAAK ZELF EEN PRACHTIG SCHILDERIJ!

Iedereen kan dit!
Schilder je geliefde, je kind, je opa, je huisdier, je idool.....
Kies een mooie kleurencombinatie en schilder met lichtprojectie
Ook geschikt als persoonlijk cadeau of aandenken!

INTRODUCTIE-AANBIEDING:

Wanneer je vóór 30 november deze workshop reserveert in november of december 2023 ontvang je €10,- korting met code PORTRET10

Reserveren:
www.indehogehoed.nl
Bel/app: 06-50428820



Fiona Hoogmoed
Atelier In de Hoge Hoed
Legendijk 3, Koog aan de Zaan



CADEAU TIP VAN DE SINT

VIS
cadeau
bonnen



Verzetstraat 8, 1541 HB Koog a/d Zaan
Tel.: 075-6143528

CHIROPRACTIC
SUPPORT SERVICES



KOOG aan de Zaan

"Giving backs life
...and lives back!"

K.T. Mc Gann, D.C.
06-21 886 880

Lagedijk 3 C242 - 1541 KA Koog a/d Zaan
www.DrKEV.nl - OFFICE@DrKEV.NL

Tip voor Sint Nicolaas

Pantoffels van

Westland
by JOSEF SEIBEL



Slipper voor dames
in donkerrood en blauw
"woollite" stof €44.95

Wij hebben
volop pantoffels
zowel
voor dames
als heren

van de **S**tadt
mode **S**choenen

Raadhuisstraat 33 1541 JB Koog a/d Zaan

Kijk voor meer modellen op onze website.
www.vandestadtmodeschonen.nl

Volg ons ook op facebook.



Fysiotherapie Sminia

- Fysiotherapie
- Manuele therapie
- Psycho-somatische fysiotherapie
- Sportfysiotherapie
- Medische Fitness
- COPD training
- Dry needling
- Handtherapie
- Echografie

Parallelweg 152, Koog a/d Zaan | Kaaikhof 69, Assendelft | Heijermansstraat 143a, Zaandam
Tel: 075 670 50 75 | www.fysiosminia.nl

CO₂ neutrale
CV-systemen
op hout en
zonne-energie



DEYLE.nl

Loodgietersbedrijf
Installatie techniek
Kachel & haarden specialist
Houtgestookte cv installaties

Raadhuisstraat 100 - Koog aan de Zaan
(aan de noord-zijde van het A-8 viaduct)

Tel. 075 6163668 - www.deyle.nl

Openingstijden showroom:
Zie onze website

Sinds
1967



Broekhuis wenst u een fijne **S**interklaas

Uw dealer voor Volkswagen &
Volkswagen Bedrijfswagens



 **BROEKHUIS**

Kaarsenmakersstraat 1
Koog aan de Zaan



Bedrijfswagens